

# 2023

21 januari

Jubileumtoer provincie Limburg (Hasselt)

Verslagje jubileumtoer provincie Limburg 🇳🇱

'De kop is eraf' zoals ze zeggen. 😊

De eerste stop van de jubileumtoer in de stad Hasselt was een feit gisteren. ✅

Gelukkig hadden we geen last van het winterweer in de aangenaam en modern ingerichte zaak.

Nieuwe ontmoetingen en tijd zodat iedereen zijn/haar persoonlijk verhaal kon delen met (h)erkenning en ook inspiratie voor de toekomst, zo kan je ons ontmoetingsmoment het beste samenvatten.

Het werd een fijne, gezellige tijd met enkele frisdrankjes of voor sommige een grote kop warme chocolademelk (met échte stukjes chocolade die je moest toevoegen aan je warme melk 😊).

Het opzet van de toer, om mensen gemakkelijker te bereiken, is zeker geslaagd! 🙏

Peter

Ps: ook goesting gekregen om ook deel te nemen?

Hieronder kan je de rest van de algemene planning voor 2023 nog eens vinden:

- zaterdag 18 maart: provincie Vlaams-Brabant (Leuven)
- zaterdag 10 juni: provincie West-Vlaanderen (Oostende)
- zaterdag 16 september: provincie Oost-Vlaanderen (Gent)
- zaterdag 18 november: provincie Antwerpen (Wijnegem)



22 april  
Online ontmoetingsmoment

Kort verslagje van het online ontmoetingsmoment op zaterdag 22 april 2023:

Vanavond waren 3 deelnemers en ikzelf present om online een babbeltje te slaan. 🎥  
Om helemaal correct te zijn, waren we met 5, want de baby van een van de deelnemers was er ook bij. 🍼

Het online moment was een extra activiteit, naast het programma van de jubileumtoer.

Er was een nieuw Cokoën-lid bij en daardoor was ik zeker nieuwsgierig om hem, zijn geboorteverhaal en couveusestart beter te mogen leren kennen vanavond.

Vol enthousiasme en met humor begon hij te vertellen, het werd een spannend verhaal, want hij werd niet in België maar in het buitenland geboren en belandde zo uiteindelijk in een ziekenhuis in België. 😲

Verder heb ik ook de jubileumtoer voorgesteld en de werking van Cokoën.

Ook over o.a. de baby, verhuizen, lotgenotenverhalen en nieuwe Cokoën-leden vinden hebben we het gehad vanavond.

Kortom het werd een ongedwongen moment om elkaar (nog) eens tussendoor te ontmoeten. 😊  
Bedankt voor jullie deelname en steun. 🙏



16 september  
Jubileumtoer provincie Oost-Vlaanderen (Gent)

Verslagje jubileumtoer provincie Oost-Vlaanderen 🏠

Deze namiddag stond het ontmoetingsmoment in Gent gepland.

Bistro Baziel, gelegen tegenover het station van Gent Sint-Pieters, was de plek waar je mij kon vinden. 😊

Een mama met haar bijna 8 maanden oud dochtertje kwamen kennis maken, bijzonder is dat ze beiden prematuur zijn geweest. 💜

Het werd een gevarieerd gesprek over de couveusetijd van haarzelf en haar dochter.

Ook ik vertelde over mijn eigen start en de oprichting, doel en activiteiten van Cokoën.

We dronken natuurlijk samen een drankje en snoepten ook van iets lekkers: zij koos voor een wafel met aardbeien en extra Nutella choco en ik ging voor een stukje warme appeltaart.

Al snel was het tijd om afscheid van elkaar te nemen.

Ook zin om eens deel te nemen aan een ontmoetingsmoment?

Noteer alvast zaterdag 18 november 2023 in je agenda voor het allerlaatste ontmoetingsmoment van de jubileumtoer in de provincie Antwerpen (Wijnegem).

Meer praktische info volgt snel!



18 november  
Jubileumtoer provincie Antwerpen (Wijnegem)

📖 Verslagje jubileumtoer provincie Antwerpen 📖

Gisteren, zaterdag 18/11, was het zover: het allerlaatste ontmoetingsmoment van de jubileumtoer door Vlaanderen.

Een dag waar ik lang naar heb uitgekeken en voorbereidingen heb voor getroffen.

De locatie, Gemeenschapscentrum 't Gasthuis in Wijnegem, was ook bewust gekozen, want in de C-zaal is het startschot 5 jaar geleden ook gegeven!

Het werd ook een feestelijke namiddag: met een combinatie van eerst een lezing door Em. prof. dr. Hugo Devlieger, voormalig diensthoofd neonatologie van UZ Leuven over de geschiedenis van de neonatologie en nadien een receptie met een hapje en drankje.

Ook stond er vooraan in de zaal een houten boom met glazen kastjes waarin telkens de evolutie van de dienst neonatologie werd uitgebeeld in Playmobil, een mooi kunstwerk dat perfect aansloot op de lezing. 🏠

Ikzelf zorgde voor het welkomstwoordje en nadien ook een bedankingsmoment en aankondiging voor onze volgende activiteiten.

Oh ja, met een micro vooraan een publiek toespreken is natuurlijk niet iets wat ik elke dag doe en dit zorgde uiteraard wel voor wat positieve spanning. 🎤

Helemaal onverwacht volgde op het einde vele mooie woorden van mijn ouders naar mij gericht over Cokoën, wauw! 🥰

De receptie was het moment om elkaar (terug) te ontmoeten, na te praten over de lezing en nieuwe mensen te leren kennen.

We waren in totaal met 27 aanwezigen: familieleden, vrienden, collega's, Cokoën-lid, vroegere verpleegster couveuseafdeling, vroegere kinderarts, oudervereniging [VVOC](#), Wijnegemnaars, mensen die de weg vonden na een van de publicaties/krantenartikel, ... en zelfs ook een 'concullega' uit Nederland van het platform [Ex-couveusekinderen](#)

Ik had ook voor iedereen een klein presentje voorzien als aandenken aan deze namiddag: een kaartje met daarop een Merci-chocolaatje bevestigd. 🍫

Bedankt aan iedereen om aanwezig te zijn, de fijne felicitaties, presentjes en ontmoetingen. 🙏  
Een namiddag die ik me zeker en vast nog lang zal herinneren.

Extra grote DANK JE WEL 🙏 ook aan alle helpende handen gisteren van de opbouw tot achteraf het opruimen, foto's nemen, ... jullie zorgden mee voor een geweldig mooie en geslaagde namiddag.







